

Lad os bære hjertet frem  
i det grønne Betlehem  
hér, hvor Ånden bytter stenen  
med Det Røde Hav i venen  
gråden med en himmelbæk.

Ved vort eget bedeslag  
blir det messetid i dag  
skønt vi rummer æblebjælken  
ser vi, der er ko til mælken  
i Vorherres barnestald.

Vi har rørt en englesky  
i den lille salmeby  
og de hvide brød må rulle  
når det regner, blir vi fulde  
roden har vi ovenfra.

I den åbne kirkekrop  
høres vores løvgalop  
selv Vorherre måtte fødes  
af en jord, hvoraf vi gødes  
skyen er hans guldcigar.

Kød om stenen er der vist  
som på gravens blomsterrist  
men som alle mirabeller  
brød vi ud af dødens celler  
vi er vore egne børn.  
(2013)

Når klokken slår ni  
så ankommer vi  
til kirken, der aldrig får ende  
når klokken slår tolv  
er mannaen kold  
og sangen er gledet af hænde.

Når klokken slår tre  
da slubrer vi te  
og fuglene pipper ved ruden  
da husker vi på  
at Herrens de små  
kan synge, og orglet foruden.

Når klokken slår fem  
står døren på klem  
så næsten kan se, at vi blunder  
han ventes som gæst  
med redningens vest  
så drømmene ikke går under.

Når klokken slår til  
da véd vi, han vil  
besøge den knugede syge  
når klokken er tømt  
og drømmen er drømt  
da skylles hun hvid af en byge.

Når klokken slår ni  
er dagen forbi  
når klokken slår seksten og sytten  
i kirken til havs  
er kalkningen snavs  
endnu, men så vender vi bøtten.

Når klokken er væk  
så sluger vi blæk  
og tiden blir blå som en kejser  
min Jesus er ren  
med øjne som sten  
der blusser i himlen, vi rejser.  
(2007)

Jeg viger i min sjæl  
så der blir plads til dig  
jeg mærkede en pæl  
på din Egyptenvej  
halleluja,  
goddag, goddag  
barn Jesus.

Jeg viger for en by  
af palisandergråd  
keruberne i sky  
har slugt den røde tråd  
og marken går  
i seng i år  
barn Jesus.

Jeg tørner som en sø  
imod den mørke gavl  
min hjerne er en ø  
september som kong Saul  
den stride blæst  
er sengehest  
barn Jesus.

Jeg skriver på en hval  
at du kom helt herhen  
for i min sovesal  
dér har jeg ingen ven  
mit morgenbord  
er hylekor  
barn Jesus.

Jeg nipper med en krog  
til dette kæmpehav  
måske ku jeg få sprog  
hvis alle andre tav  
farvel, farvel  
forløsning selv  
barn Jesus.  
(2006)

Kære Gud, kære Gud  
lad mig komme op til dig  
kære Gud, kære Gud  
ad den snævre port, den trange vej

Kære Gud, kære Gud  
verdens liv gør mig fortræd  
kære Gud, kære Gud  
jeg er gemt i sengen, jeg er ræd.

Kære Gud, kære Gud  
når jeg sidder på mit tag  
kære Gud, kære Gud  
blir jeg Himmelfuld af morgendag.

Kære Gud, kære Gud  
når jeg står I Betlehem  
kære Gud, kære Gud  
er der lys I træet, jeg vil hjem.

Kære Gud, kære Gud  
når jeg ikke bærer slør  
kære Gud, kære Gud  
kan jeg banke på din Himmeldør.

Kære Gud, kære Gud  
når jeg standser som en fugl  
kære Gud, kære Gud  
er det kun i Himlen, det er jul.  
(2007)

Sneen er støvet fra englenes vinger  
halleluja  
varmen i svælget er klokker, der ringer  
halleluja  
får vi da brød  
får vi da vin  
kærlighedslød  
evigheds-Rhin  
er vi engle i dag.

Noderne gnistrer som lette safirer  
halleluja  
trapperne fører mod hjortegevirer  
halleluja  
knæler vi hér  
under din sky  
fløj vores stær  
marernes gry  
vi må starte med a.

Kristus har klædt sig i rosernes kurver  
halleluja  
han vil forsyne med fred, når vi spurver  
halleluja  
dagen er sti  
smerte forbi  
englene stod  
vagt ved hans rod  
der blev svunget herfra.

Kristus til bords er den bedste af rejser  
halleluja  
han er Vor Frelser og iskremens kejser  
halleluja  
bødlernes vom  
vendte sig om  
magerens kat  
spinder i nat  
vi vil synge hurra.  
(2006)

Vi planter en skov af lærketro  
i vintersolens nakke  
hér nyder vi freden uden sko  
den kommer på en bakke  
og øksen har delt en smertebro  
da vil vi gerne takke.

Og træder du rundt om afgrundsfald  
med Moses ved din side  
og ser du en strøm af rosenral  
når frygt og sorg må slide  
da koges der grød, hvor julebal  
gør alle nætter hvide.

Og standser du op ved træets fod  
hvor Herrens gaver lyner  
da ser du i stjernerne hans mod  
og mange andre syner  
i solhvervets Himmel har du rod  
hvor skyerne er dyner.

Vi kløver et kors i ny og næ  
det var jo englenes ramme  
vi ser på det smukke juletræ  
når hænderne blir klamme  
vi hører et brus af vingekræ  
lad Kristusglæden flamme!  
(2006)